

Redactioneel

Het is bijna Sinterklaas! Scouting St Bernulphus mag de goedheiligman ook dit jaar weer helpen met het regelen van de huisbezoeken. Wilt u de Sint ook op bezoek? Mail naar sinterklaasbernulphus@gmail.com.

Met de donkere dagen voor kerst komt ook de kerstviering op de Dukdalf eraan. Dit jaar alleen voor scouts – de ouders mogen thuis blijven.

Na de kerstvakantie komt de winterbarbecue! Die is op 14 januari. Meer info volgt.

De datums van de zomerkampen zijn ook bekend: de Kabouters en Welpen, de Gidsen en de Verkenneren gaan in de eerste week van de zomervakantie op kamp (van 15 t/m 22 juli 2023). De RSA gaat in de tweede week (van 22 t/m 29 juli) op zomerkamp, omdat een aantal RSA-leden als hulpleiding meegaat bij de Kabouters en Welpen.

Verder natuurlijk informatie van de speltakken, een verslag van de Jota en nog veel meer nieuws.

Veel leesplezier! De redactie.



Heerlijk avondje?

Heeft u ook zo'n zin in een heerlijke avond of middag?
Dit is de kans om samen met uw gezin te genieten van het bezoek van de Goedheiligman en zijn Pieten.

Voor slechts € 35,- komt de Sint samen met 2 Pieten bij u op huisbezoek. Het bezoek duurt 20 minuten en voor strooigoed wordt gezorgd.

Mail ons op sinterklaasbernulphus@gmail.com

Ook voor bedrijven, schoolbezoeken en verenigingen.





Scouting St. Bernulphus

Nieuwsbrief

Jaargang 77 - nr 7
November 2022

Agenda

December

- vr 23 Kerstviering
- za 24 Kerstvakantie (t/m zo 8 jan)

Januari 2023

- za 14 Winterbarbecue

Februari

- za 18 Voorjaarsvakantie (t/m zo 26)

Maart

- vr 10 Jantje Beton
- za 11 NL Doet

April

- zo 9 Pasen (en ma 10 april)
- do 27 Koningsdag
- za 29 Meivakantie (t/m zo 7 mei)

Mei

- do 18 Hemelvaart
- zo 28 Pinksteren (en ma 29 juni)

Juni

- ? Doordraaiavond

Juli

- za 15 Zomerkampen (t/m za 22 juli) Kabouters en Welpen, Gidsen en Verkenners
- za 22 Zomerkamp RSA (t/m za 29 juli)
- ? Zomerkamp Pivo's

Augustus

- Zomervakantie (t/m 27 aug)

September

- za 2 Airborne (poffertjes)

Scouting St. Bernulphus
Graaf van Rechterenweg 60
6862 BR Oosterbeek



www.scouting-stbernulphus.nl
SintBernulphus@gmail.com



Scouting St. Bernulphus

Nieuwsbrief

Jaargang 77 - nr 7
November 2022

Kerstviering

Op vrijdagavond 23 december is de kerstviering op de Dukdalf. De kerstviering wordt door de activiteitencommissie georganiseerd. Het programma is nog geheim, maar we kunnen wel verklappen: het wordt superleuk!

Meer info volgt per mail...



Winterbarbecue

Op zaterdag 14 januari vanaf 17:00 uur is de jaarlijkse Winterbarbecue voor staf en "Vrienden van". Traditiegetrouw zal dit weer gepaard gaan met een goede sfeer en natuurlijk goed eten en drinken.

Via de onderstaande link zouden we graag van je willen weten of je aanwezig zal zijn en of we tijdens de voorbereidingen ergens rekening mee moeten houden.

Opgeven kan via onderstaande link:
<https://forms.gle/vFTJEJzLT2TRaQk8>

Groetjes, Fabian, Pim & Vis.



WinterBBQ
St. Bernulphus

**Zaterdag 14 januari
2023
De Dukdalf**

Scouting St. Bernulphus
Graaf van Rechterenweg 60
6862 BR Oosterbeek



www.scouting-stbernulphus.nl
SintBernulphus@gmail.com



Scouting St. Bernulphus

Nieuwsbrief

Jaargang 77 - nr 7
November 2022

Regioactiviteiten

Onze scoutinggroep is onderdeel van de scouting regio Klein Gelderland. Op de regiowebsite <http://www.kleingelderland.nl> kun je zien welke activiteiten er georganiseerd worden voor en door de regio. Twee aankomende activiteiten willen we hier speciaal noemen: de Arnhemse Winterhike (voor Gidsen, Verkenneren en RSA) op 14 en 15 januari en de Roverhike (voor Pivo's) van 27 t/m 29 januari.

Arnhemse Winterhike: Dit jaar gaan jullie in de omgeving van Arnhem leuke hikes lopen en is het thema van het kamp Schotland! De start is op zaterdag 14 januari 2023 om 08:15 uur in Rheden. Met je groepje ga je op pad om de hike en de posten te voltooien. Op zondag 15 januari 2023 is de winterhike weer afgelopen. Die zondag kunnen alle jeugdleden om 14.00 uur opgehaald worden bij het Arentheemcollege aan de Thomas á Kempislaan 25 te Arnhem.

De **Roverhike:** heb jij in het weekend van 27-29 januari nog niets te doen en heb je zin in weinig kilometers lopen, maar wel uitdagende puzzels? Dan is de Roverhike iets voor jou!



Rabo Clubsupport

We doen al een paar jaar mee met de Rabobank Clubsupport actie. Met deze actie kunnen leden van de Rabobank stemmen welke verenigingen iets extra's krijgen. Iedereen die een bankrekening bij de Rabobank heeft, kan zich aanmelden als lid. Dit jaar heeft deze actie € 466,45 opgeleverd. Alle stemmers heel hartelijk dank!

Scouting St. Bernulphus
 Scouting
€ 466,45

Scouting St. Bernulphus
Graaf van Rechterenweg 60
6862 BR Oosterbeek



www.scouting-stbernulphus.nl
SintBernulphus@gmail.com

Pegasussymbool

Op onze truien, brieven en andere Bernulphus gerelateerde zaken heeft u hem ongetwijfeld al wel eens gezien, het pegasus symbool. Dit symbool is nauw verbonden met onze vereniging, maar velen kennen het ook van de Britse 1st Airborne Division. De Britse 1st Airborne Division die tijdens Operatie Market Garden in Arnhem en omgeving gedropt werd had het gevleugelde paard Pegasus als logo. De soldaten van de 1e Britse Luchtlandings Divisie waren herkenbaar aan het logo van de lichtblauwe Pegasus op een kastanjerode maroon achtergrond op hun uniform.

De toestemming om het Pegasussymbool als logo voor Scouting Sint Bernulphus te mogen hanteren kreeg men na de Tweede Wereldoorlog hoogstpersoonlijk van Major General R(obert) E. Urquhart. Generaal Urquhart was, zoals voor velen bekend, de bevelhebber van de Britse parachutisten.



In de archieven van onze vereniging hebben we een brief gevonden van 16 april 1946 en werd door of namens Generaal Urquhart geschreven vanuit het War Office, destijds gevestigd in Londen, Parliament Street, Whitehall:

Onderstaand de Engelse tekst van deze brief.

Dear Secretary,

Thank you for your letter of 9th April 1946.

On behalf of the 1st British Airborne Division I have great pleasure in granting you permission to wear the divisional sign on the flag which is carried by the Boy Scouts of Oosterbeek.

This privilege is granted on the assumption that the wearing of this badge will not be abused, and that due respect is paid to its origin.

Yours Sincerely,



Later dat jaar werden, op aangeven van Generaal Urquhart vanuit Engeland, nog eens '50 pairs of Pegasus signs with his compliments' toegestuurd.

'I trust that you will find the signs in every way satisfactory and would like to add my very best wishes for the success of your group.'

Als vereniging hebben we dit symbool omarmd en is het onderdeel geworden van ons DNA. Sinds jaar en dag hadden wij een blouse als uniform met daarbij een blauwe das met het Pegasus logo. Enkele jaren geleden zijn wij overgestapt op truien. Omdat we wel graag oog willen houden voor de historie en we ook graag naar buiten willen uitdragen dat we trots zijn op deze historie willen we het gebruik van de das blijven aanmoedigen.

Vandaar dat wij aan onze leden vragen om deze das als onderdeel van ons tenue naast de trui te dragen. Bijkomend voordeel is dat we met gelegenheden waar we geen trui dragen we toch herkenbaar zijn als leden van Scouting St. Bernulphus.

Kabouters en Welpen

De Kabouters en Welpen is nu een leuke, grote en enthousiaste groep. Waarbij er nog kinderen aan het popelen zijn om erbij te komen. Thijn en Maike zijn de vaste leiding en daarnaast hebben we super enthousiaste RSA hulpleiding (Fien, Laura, Karsten en Gijs) en daarnaast nog de extra hulpleiding Eke en Imke.

Bij het Jota weekend hebben de kabouters en welpen de maan gered! De minions moesten van Gru (Verschrikkelijke Ikke) stukjes van de maan stelen. Wij moesten ze terug vinden anders zorgde Gru ervoor dat de maan voor altijd weg blijft waardoor het voor altijd donker is! In het bos zaten de Minions verstopt en gelukkig hebben we allemaal goede speurneuzen, want we hadden ze erg snel gevonden! Daarna hebben we nog een 'Verschrikkelijke Ikke' film gekeken!

Bij Imke's eerste draaiavond (na 6 jaar weg te zijn geweest) hebben we een leuk drama programma gedaan. Het was één groot drama 🤖. De Kabouters en Welpen deden enthousiast mee, lieten emoties zien, moedigden elkaar heel goed aan en durfden zichzelf te laten zien!

We kijken uit naar de komende draaiavonden!



Gidsen

Hoi allemaal,

De eerste twee maanden van het scouting seizoen hebben we al weer overleefd. Wel eens waar met wat wisselingen binnen het leidingsteam: Bram naar het buitenland en Ilse als hulpleiding erbij. Daarnaast is er ook bij de kids wat gewisseld, twee nieuwe meiden erbij, maar ook jammer genoeg twee meiden eraf.

Al met al hebben we nu dan ook een leuke club van 12 meiden en 2 man vaste leiding. In januari zal Bram ook weer gewoon aanschuiven. Afgelopen weken hebben we weer veel gedaan, wat weekendjes zoals overvliegen en de JOTA. Maar ook veel leuke middagen/ochtenden zoals tijd voor avontuur. Waar we toffe activiteiten hebben gedaan: lasergame, bunkerbal en boogschieten.



Daarnaast hebben we ook nog een filmochtend bij Pathé gehad in ruil voor het meehelpen bij een brandoefening.

Als het hele seizoen zo door blijft gaan als de afgelopen twee maanden moet het zeker goedkomen met de gezelligheid en gaat het weer een leuk seizoen worden.

Met vriendelijke groet de gidsen leiding,
Marijn en Ilse, en - vanuit Portugal - Bram, en onze extra inzet Maike en Veerle natuurlijk.

Verkenners

Hoi allemaal,

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe scoutingjaar wat natuurlijk betekent dat wij weer genoeg te vertellen hebben over ons zomerkamp.

Wij zijn dit jaar met een bijna volledig nieuwe groep naar Austerlitz geweest. Kamp bij de verkenners betekent natuurlijk ook dat niet alle maaltijden voor je gemaakt worden maar dat je bijna alles zelf moet doen. Heb je zin in een tosti? Dan steek je het gas aan, gaat een pan zoeken, zet die op het vuur en ga je kijken waar de ham, kaas en het brood is... dit is in ieder geval hoe het er de eerste dag aan toe ging... de volgorde van voorbereiden werd in de loop van de week geperfectioneerd en er werden schitterende tosti's en restaurantwaardige eitjes afgeleverd. Hetzelfde kan gezegd worden over het avondeten, de keuze tussen nog even een spelletje afmaken en op tijd het eten op de zelf gepioneerde (maar daarover zometeen meer) picknicktafel te krijgen was geregeld te vergelijken met Sophie's choice waardoor het avondprogramma de ene keer bestond uit een leuk spel in het bos en de andere keer uit tandenpoetsen en "Weerwolven" in de tent.

Toen we aankwamen moesten natuurlijk de verplichte kamprituelen afgedraaid worden, eerst de slaaptenten opzetten. De tent die meeding hebben we op installatieweekend ook mee gehad dus er hoefde maar een uurtje gediscussieerd te worden over hoe deze weer net zo perfect zou moeten komen te staan als toen. Na het akkoord van Thomas was de tent klaar om in te richten en konden we meteen het corveelijstje erbij pakken en koken. Nu nog op de grond maar morgen gaat er een mooie eettafel met schierkookeiland gebouwd worden.



De volgende dag werd er een Jan Des Bouvrie-waardige woonkeuken gepionierd door de jongens terwijl de leiding, nouja 2 man leiding hoog in de boom een klimparcours met een hele gave tokkelbaan aan het uitzetten waren. Eén man leiding bleef lekker met zijn voetjes op de grond om één oogje in het zeil te houden en een ander oog op de Formule1.

Natuurlijk zijn we niet de hele week op het kampterrein gebleven maar hebben we ook nog de Amersfoortse snoepwinkels ontdekt en een zinderende bowlingcompetitie gehad. Ook het bezoek aan een museum kon natuurlijk niet ontbreken dus zijn we naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg geweest en op de terugweg in de duinen gevliegerd met een groot zeil. En natuurlijk kan je niet op kamp gaan naar Austerlitz zonder een kijkje te nemen bij de pyramide.



Na de vakantie, het overvliegweekend waarin we dit jaar geen overvliegers hebben en een superleuk Jota-weekend is het echte scoutingseizoen weer begonnen. Wij als leiding hebben er weer heel veel zin in om er dit jaar een leuk scoutingjaar van te maken.

Groeten, De Verkennerleiding

Hidde
Thomas
Dennis

RSA

Dit jaar zijn we weer leuk begonnen met zijn allen. Naast de leuke programma's in en rond de Duk hebben we ook een weekend met zijn allen bij een hondenshow gewerkt. Hiermee hebben we veel geld verdient voor het zomerkamp. Op de foto zie je een creatief programma wat de leden zelf hadden bedacht en waar we nog van genieten.

Naar aanleiding van alle reacties op de enquête zal het zomerkamp dit jaar van 22 juli tot 29 juli 2023 zijn. Aankomende draaiavonden gaan we o.a. aan de slag met de kamplocatie en activiteiten.

Verder is er nog meer goed nieuws: we hebben extra versterking bij het leidingteam!

Pablo en Pepijn helpen al regelmatig en zijn tegenwoordig vast onderdeel van onze organisatie. Ze kunnen goed overweg met de leden en zijn een waardevolle aanwinst!

Namens
De RSA leiding
Sander, Nick, Bertine, Pablo, Pepijn en Veerle



Boekje 75 jaar Bernulphus

Tijdens Jota is het boek "75 jaar Bernulphus" gepresenteerd. Burgemeester Agnes Schaap kreeg van de schrijvers Jos en Wouter Erkens het eerste exemplaar overhandigd. Vervolgens kregen alle leden, leiding, en Vrienden van een eigen exemplaar.



Jota 2022 – 14 t/m 16 oktober

Mast

Er is voor Jota een prachtige mast in elkaar gezet. Het ontwerp was vernieuwend: een gespalkte één-lange-paal constructie met veel tuien. Het maken ging goed, het opzetten was spannend. Gelukkig hield alles het en konden we goed zenden. Er is prachtig knoopwerk geleverd!



Oh ja, het regende bij het opzetten van de mast. Maar met een kwartiertje werd het wel weer droog. Zei iemand.

Zenden

Er is veel gezonden tijdens Jota. De zender was het hele weekend erg populair. Er werden interessante weetjes uitgewisseld (hoe hoog is jullie mast) met groepen uit de nabije omgeving (Rheden, Ede) maar ook verder weg (Texel).

Zaterdagmiddagspel

Tijdens het zaterdagmiddagspel moest het hangslot van een kist geopend worden. Met het oplossen van puzzels, het vinden van teksten (op het pontje van Driel – lastig als die net wegvaart) en het doen van allerlei opdrachten kon je punten winnen voor het vinden van de coördinaten waar de laatste oplossing te vinden was. Hieronder een foto van de groep die de kist uiteindelijk open kreeg. Helaas was er volgens de jury reglementair geen winnaar, dus een prijs zat er niet in. Wel de eeuwige roem in deze nieuwsbrief!



Paraplu

Wieteke Erkens en Bart Martens kregen tijdens Jota de enige echte Sint Bernulphus paraplu voor hun inzet voor de vereniging. Wieteke heeft jarenlang de Kabouters en Welpen geleid, en Bart heeft zich voor de verkenners en het laatste jaar in het bestuur voor de vereniging ingezet. Allebei hartelijk dank!



Insignes kookstaf

Tijdens Jota 2023 hebben de vaste chefkoks Martien Rijsselmus en Paul Broekhuizen het Kookstaf insigne gekregen voor hun jarenlange inzet voor de inwendige mens tijdens Jota. En ook dit jaar was het diner op zaterdagavond een groot succes!





Na afloop van Jota moeten alle touwen weer drogen. Dat levert een spectaculair plaatje op!

Frituurvet

Oud en nieuw komt eraan, dus iedereen wil zijn oliebollen in schoon frituurvet bakken. Lever het oude frituurvet bij ons in: de gele container staat tegenover de voordeur van de Dukdalf.

Een kleine moeite, en voor een volle container kregen wij de laatste keer € 43. Dat is vet mooi meegenomen!



SAMEN EEN BITTERBAL ETEN

LEVER JE OUDE FRITUURVET BIJ ONS IN!

Oud vet wegspoelen is slecht voor het milieu, daarom hebben wij een inzamelpunt bij ons clubgebouw. Levert ons wat geld op voor de vereniging en jij draagt bij aan de recycling!

Gooi je vet daarom in de gele kliko

GRAAF VAN RECHTERENWEG 60 OOSTERBEEK